



## Nationale Ballon Bon

voor kwaliteit en veiligheid. Door de vereniging zijn regels opgesteld ten behoeve van een veilige en verantwoorde vaartuitvoering, waaraan alle bij PBN aangesloten bedrijven zich hebben geconformeerd. Zo opereren alle PBN leden met een door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aangevaarde vaarhandboek, een huishoudelijk reglement en gedragscode, waaronder de afspraken die gemaakt zijn met de land- en tuinbouworganisaties in Nederland.

### Leuke incentive

De nationale ballonbon is zowel beschikbaar voor particulieren als

bedrijven. Door de introductie van een waardebon met een landelijke dekking en in verschillende coupures wordt het maken van een ballonvaart meer bereikbaar gemaakt. Voor bedrijven met een landelijke relatiekring kan de ballonbon een interessante mogelijkheid voor een incentive betekenen, die op professionele wijze wordt uitgevoerd. Een ballonbon is dan een uitstekend relatiegeschenk.

Voor meer informatie kijkt u op [www.nationaleballonbon.nl](http://www.nationaleballonbon.nl), of telefonisch via de voorzitter van PBN, de heer John Weerdenburg, tel. 033-4561085 / 06-10526828



## ENECO Tour 2006

Dinsdag 15 augustus om 11 uur zijn wij vertrokken richting Den Helder voor de ENECO Tour 2006. Negen dagen en acht nachten van huis. Maar wél met leuke collega's in fantastische hotels en met lekker eten.

Vooraf het ontbijtbuffet van het van der Valk hotel in Nuland is helemaal top, daar kan je zelfs je eigen eitje op een bakplaat maken, hadden wij nog nooit meegemaakt. En een bezoekje aan een Indiaas Restaurant is ons ook goed bevallen, behalve het toetje... die was niet voor herhaling vatbaar. De eerste dag zijn wij uitgenodigd door Sigrid Fluit van

Eneco om met de gehele Eneco-werkploeg lekker te gaan eten op het VOC-schip, óók voor herhaling vatbaar. Maar goed, terug naar onze werkzaamheden rondom de Eneco tour.

### Verkeersregelaars paaien

Ons werk bestond uit het uitdelen van krantjes, petten, stickers en poncho's bij de start én de finish

van die dag. We hebben echt hele leuke mensen ontmoet, die super aardig waren en ons zo goed als het kon wilden helpen. Wij zijn gedurende de week ook steeds handiger geworden met het uitkiezen van onze parkeerplek. Hebben wel wat verkeersregelaars moeten paaien met ENECO Tour-petjes, maar dan heb je ook wat! Op de meeste dagen konden we vrij dicht bij de start en finish met onze Eneco-bus parkeren, helaas was dat niet altijd het geval. Dat betekende vooral op de eerste dag, de tijdrit, dat we met onze volgeladen zware tassen naar de start moesten. Daar aangekomen bleek dat we in no-time door onze spullen heen waren en dus weer terug konden. We hebben uiteraard foto's genomen van kinderen met "onze" petjes, van Erica Terpstra, Erik Dekker en natuurlijk van Tom Boonen. Het waren geweldige dagen waarin we heel veel hebben uitgedeeld.

### Bedankt voor de bloemen!

De laatste dag van de tour was wat ons betreft een topdag. De renner Simone Cadamuro van Team Milram is toen gehuldigd voor het Lotto Puntenklassement (witte trui). Wij hadden de gehele week al leuk contact met deze sympathieke Italiaan (met zijn beroemde uitspraak op tv: "Bedankt voor de bloemen!") en laat hij nu zijn laatste bos bloemen aan Sharon geven. Die overigens op slag natuurlijk niets meer wist te zeggen.

Nadat hij nog een keer op het podium moest verschijnen liep hij met alle camera's op hem gericht naar ons toe. En warempel 3 x 3 = 9 zoenen op onze wangen en daarna ook nog volop in beeld (ons tv-debuut). Onze ENECO Tour kon niet meer stuk, dus hopelijk tot volgend jaar!

*Sharon, Iris, Brenda & Aisa*  
NB Promotions



# Warme dagen op de PK-promotiewagen

Vroeg in de ochtend, onderweg naar Bergschenhoek om de PK promotiewagen op te pikken. Mijn eerste indruk, wát een groot ding! Mag ik hier wel in rond rijden?

Nou ja, misschien valt het wel reuze mee. Na een tijdje te hebben gereden, daaronder valt ook verkeerd rijden en moeite hebben met keren, krijg je het toch wel snel onder de knie. We zijn onderweg naar Nijmegen om reclame voor Holland Casino te maken rond het evenement: De wandel-4-daagse. Het begint al erg warm te worden en dat was goed te zien aan de lopers.

## “Het dorp”

Na een aantal uur rond Nijmegen Centrum en daarbuiten te hebben gereden werd het steeds drukker en warmer. Op dat moment was het rond de 35 graden.

Ik reed daarna over een erg lange

dijk waar ik terecht kwam na het rondrijden. Tijdens het rijden kwam “Het dorp” van Wim Sonneveld uit de speakers, het uitzicht paste hier uitstekend bij en was prachtig. Ik zag allemaal fietsers op de dijk die gingen meezingen met het liedje van Wim Sonneveld. Ook de mensen in de tuin die aan het zonnen waren vonden het naar mijn mening erg leuk om dat oude liedje weer eens te horen. Toch wel een erg nette buurt en een mooie plek om te mogen wonen. Ik was weer in het centrum waar het inmiddels steeds drukker werd. Terwijl ik naast de wandelaars reed, zag ik meerdere mensen op de grond zitten doordat de warmte hen

In Rotterdam tijdens het zomercarnaval én tijdens de wandel-4-daagse in Nijmegen (foto boven) was het warm en druk. De sfeer in beide steden was natuurlijk ook helemaal top!



gewoon te veel was geworden. Uiteraard werd aangeraden om een hoofddekseel op te hebben om je te beschermen tegen de felle zonnestralen. Ik zag meerdere mensen zonder die bescherming, wat achteraf levensgevaarlijk bleek te zijn. Een aantal meters verderop had een persoon ook al hulp nodig. Dit keer was het iemand die werd behandeld door het Rode Kruis-personeel waar ook een ziekenwagen bij stond. Ik hoorde later op de radio dat het evenement in zijn geheel werd afgelast. Naar mijn mening is dat een goede beslissing geweest. Om te horen dat tijdens het evenement twee personen zijn overleden en een aantal mensen in kritieke toestand zijn opgenomen, is natuurlijk vreselijk.

Een aantal weken daarna om een zaterdag was ik met de PK-promotiewagen in Rotterdam Centrum om reclame te maken voor het

Stedelijk Museum van Schiedam. Dit gebeurde rondom het bekende zomercarnaval. Een heel centrum vol mensen en artiesten op rondrijdende vrachtauto's. Om goed in de buurt van het altijd drukke evenement te blijven, moet je het centrum goed uit je hoofd kennen en goed weten hoe je moet rijden. Zoals de zijstratjes en de kortere wegen binnendoor. Overal staat echter politie en nergens kon ik de auto voor 5 minuten stilzetten... dus dan maar langs de route meerijden! Beide evenementen waren voor mij persoonlijk erg leuk om aan mee te mogen werken en een succes als ik kijk naar de interesse in de reclamewagen, de meeste interesse werd toch wel getoond in Nijmegen.

Met vriendelijke groet,

**Deniz Kipcak**  
NB Promotions

# Verspreiding Roteb Afvalwijzer weer een succes!

Zaterdag 14 juli was het weer zo ver! De jaarlijkse Roteb-campagne ging weer van start! Heel Rotterdam zal weer de Afvalwijzer in de brievenbus horen vallen want de NB-kanjers van Nathalie gaan heel Rotterdam weer af! Van maandag tot en met zaterdag, 5 weken lang, ben ik één van die kanjers.

## Lange en gezellige dagen

Om 8 uur 's-ochtends verzamelen we met een paar groepjes mensen op de Piet Smitkade om vervolgens met één van de NB-auto's naar onze plaats van bestemming te rijden. Koffie en thee gaan ook mee (elke dag wordt daar voor gezorgd, echt super!) want het gaat weer een lange – maar toch ook zeker gezellige – werkdag worden!

Op de plaats van bestemming bestuderen we de plattegrond en zorgen we dat iedereen de juiste straatnamen in zijn of haar hoofd heeft zitten. Vervolgens gaan we

met een stapel folders alle brievenbussen in de straat af. Voordat je het weet heb je de gehele plattegrond alweer bewandeld! Ik moet elke dag wel weer met

andere mensen werken en dat is hartstikke leuk want je leert zo heel veel verschillende mensen kennen!

## Kilometervreters

Ook echt iedereen vindt het een sport om zoveel mogelijk doosjes op een dag er door heen te jassen dus er wordt wat afgelopen op zo'n dag! Ik moet zeggen dat je aan het eind van de dag dan ook wel echt het gevoel hebt dat je goed je best hebt gedaan hoor! Vier weken zijn nu al bijna weer voorbij en in deze periode hebben we echt al een hoop mensen blij gemaakt met de Afvalwijzer dus die laatste week komt ook helemaal goed!

**Irls Jonsthovel**  
NB Promotions

**Roteb Gemeente Rotterdam**

- Nieuw hondenbeleid**: Overal in Rotterdam wordt hondenpoep worden opgevangen, behalve op speciale plekken waar hondenafval kan worden afgevoerd. Dit kan op speciale plekken waar hondenafval kan worden afgevoerd. Dit kan op speciale plekken waar hondenafval kan worden afgevoerd.
- Huishoudelijk restafval**: Dit wordt op zaterdag 14 juli verzameld.
- Glas**: Dit wordt op zaterdag 14 juli verzameld.
- Papier en karton**: Dit wordt op zaterdag 14 juli verzameld.
- Elektrische apparaten**: Dit wordt op zaterdag 14 juli verzameld.
- Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)**: Dit wordt op zaterdag 14 juli verzameld.
- Textiel**: Dit wordt op zaterdag 14 juli verzameld.
- Grofvuil**: Dit wordt op zaterdag 14 juli verzameld.
- Bruikbare spullen**: Dit wordt op zaterdag 14 juli verzameld.
- Klein Chemisch Afval (KCA)**: Dit wordt op zaterdag 14 juli verzameld.

## Sint Nikolaas op bezoek? Maak op tijd een afspraak!

Ook dit jaar kunt u weer, zoals u dat ieder jaar van ons gewend bent, via NB Promotions een afspraakje maken met de Goedheiligman. De Sint en zijn Pieten komen graag bij scholen, winkelcentra, bedrijven, particulieren en non-profitinstellingen op bezoek.

Wees op tijd, want hun agenda raakt straks al snel weer vol! Het zou toch erg vervelend zijn wanneer ze uw deur voorbijrijden en uw schoent zo maar leeg blijft?



Nog een keer iets nalezen in de NBBusiness en u heeft het juiste exemplaar niet meer? Kijk dan eens op [www.nb-promotions.nl](http://www.nb-promotions.nl). Daar kunt u alle nummers als een pdf-bestand downloaden.

Voor het aanvragen van extra, aanvullende informatie kunt u ons natuurlijk ook mailen: [nbusiness@nb-promotions.nl](mailto:nbusiness@nb-promotions.nl)

Per 1 september is de website ook weer helemaal actueel.



## Daar zit muziek in...

Ik heb een passie en tevens een kwelling in mijn leven en dat is zingen! De meeste mensen om mij heen zeggen: "Zingen, geweldig, wat leuk". Ik kan er jullie allemaal gelijk bij vertellen dat er momenten zijn dat ik het bijna haat! Nou ja haten, dat is een wel heel groot woord.

### Plankenkoorts

Maar voor optredens en audities haat ik het. Ik zou dan het liefst ergens ver weg zijn en dan bedoel ik ook zo ver mogelijk weg van de plek zijn waar ik op dat moment mijn ding moet doen.

Zo heb ik aan een auditie voor een Kerstconcert meegedaan, waar ik als solist diverse musicalnummers moest zingen. Alles wat er dan vóóraf door je hoofd flits! Bij mij raken mijn darmen dan ook wat overspannen, oftewel, ik heb plankenkoorts! Zeker als je al twee uur hebt zitten wachten. Het wachten duurt mij toch altijd al te lang en dat is bij mij altijd inclu-

Hallo, mijn naam is John van der Walle en ik werk namens NB Promotions aan diverse projecten. Zo werk ik bijvoorbeeld mee aan het project Flexas bij Meter365, Eneco.

sief tien toiletrondes. En dan is het moment daar: mijn naam wordt omgeroepen en ik mag even inzingen. Je zou zeggen, dat is toch leuk? Maar met samengeknepen billen loop je richting de afgrond. Tenminste, voor mij voelt het echt zo. Voor je de inzingruimte betreedt moet je eerst 'weer' op een bankje in de gang plaats nemen en wat hoor je daar? Een schitterende stem die nét jouw nummer staat te zingen. Op zo'n moment zakt het lood je echt in de schoenen, want het jou zo bekende nummer wordt op een zo'n schitterende wijze vertolkt dat je het liefst op zou staan en voorgoed zou willen verdwijnen.

### Zonder aftellen

Dit gaat er allemaal door je heen en tot op dat moment heb je nog steeds geen noot gezongen. Tot je

verbazing gaat er dan ineens in de gang een deur open, op een plaats waar je totaal geen deur verwacht. Op dat moment ben je al zeer gespannen, je schrikt je dus een oelewapper. Met een van schrik wit weggetrokken gezicht en bevende knieën volg je de persoon die terugkeert in het gat van de 'onzichtbare' deur. Daar aangekomen blijkt het de aan jou toegewezen pianist te zijn. En na wat kort overleg, zeg maar gerust géén overleg, begint die man ineens te spelen. Zonder aftellen of enig teken vóóraf en met moeite val je in. Bij de gedeeltes waar jij nog met een uithaal bezig bent, is hij al dertig maten verder. Met als gevolg dat de muziek al ophoud terwijl jij net aan het laatste couplet begint.

De onzichtbare deur zwaait weer open. Dit keer schrik ik niet, want

aan de binnenkant is deze wél zichtbaar. Ondertussen heeft het inzingen je alleen nog maar nerveuzer gemaakt. Nu moet het echt gebeuren. Je komt een zaaltje binnen waar twee videocamera's staan, daar zitten zes personen achter een tafel. Nog voor je stil staat roept er een naar je: "U kunt beginnen!". Dit keer loopt alles vlekkeloos, zelfs de eerste noot komt goed mijn strot uit. En dat is alles wat er moet gebeuren, want dan gaat de rest vaak van zelf.

### Ontspannende hobby

Ik moet wel zeggen dat ik soms toch liever ga boetsen of zo. Dat is volgens mij echt een hobby die wat meer ontspanning brengt. Ondanks het feit dat ik bij deze auditie voor de rol was aangewonnen, denk ik heel vaak: "Waar ben ik in hemelsnaam mee bezig?"

Met vriendelijke groet,

*John van der Walle*